



### Inleiding

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Marijn en Esther. Er is veel te vertellen over onze voorbereidingen en ervaringen in Engeland bij All Nations Christian College.

### TFC-dag Harderwijk

Voor ons vertrek naar Engeland hebben we begin september met onze Thuisfront Commissie een informatieve dag gehad op het kantoor van Mission Aviation Fellowship in Harderwijk. Het doel was nader kennismaken met de medewerkers van MAF. Na een rondleiding volgden er persoonlijke ontmoetingen en kwamen diverse onderwerpen aan de orde als sponsoracties, communicatie en voorlichting, fondsenwerving etc. We hebben dit als een leuke en nuttige dag ervaren!

### Inpakken, afscheid nemen en vertrek naar Engeland

Een drukke en intensieve tijd van inpakken, afscheid nemen en kennismaken ligt achter ons. Onze familie, vrienden, gemeente en werk hebben we tijdelijk moeten achterlaten. Jesse, Sophie en Sil hebben afscheid moeten nemen van hun klas/kinderdagverblijf en juffen. Dit was soms best even moeilijk, maar we hebben enorm veel steun ervaren door gebed en meelevens. Wij kijken terug op een mooie en bijzondere kerkdienst, waarin aandacht werd besteed aan ons vertrek naar Engeland. Erg bemoedigend!



Op 22 september zijn wij vertrokken naar Engeland en na een goede reis werden wij hartelijk ontvangen bij All Nations Christian College.

Wij wonen op een bovenverdieping (met eigen keuken en



badkamer, wat een luxe!), in het bos met eekhoortjes voor de deur. Het is een prachtige omgeving met veel wandelmogelijkheden en voor de kinderen is er heel veel ruimte om te spelen.

Het wonen en studeren in een 'community' is best wennen en dit brengt leuke en minder leuke kanten met zich mee. Deze termijn zijn er ongeveer 150 studenten uit 30 verschillende landen, dus met elkaar vormen we een bont gezelschap.

De kinderen genieten enorm van alle aandacht en er is altijd wel iemand die met hen kan spelen of voetballen. Wij hebben even moeten wennen aan de regels die er zijn... en dat zijn er nogal wat. Voornamelijk omdat wij hier met kinderen wonen krijgen we hiermee te maken.

Als voorbeeld moesten we beiden ongeveer tien handtekeningen zetten voor alle kinderen om ze op school en bij de kinderopvang ingeschreven te krijgen.

Zelfs de crèche van de kerk gaf ons twee A4-tjes per kind om in te vullen, maar dat schijnt hier vrij normaal te zijn.

### Studie

De eerste week bestond uit een introductieweek voor alle nieuwe studenten. Na de introductieweek zijn onze lessen begonnen. Tot het begin van de middag hebben we les en hierna is er tijd voor zelfstudie en het volgen van praktische vakken. De lessen zijn erg interessant en leerzaam. Wij volgen de training 'Enroute' gedurende 10 weken. In de tweede termijn hopen we een aantal vakken te kiezen die aanvullend zijn op het huidige programma.



De lessen die wij nu volgen bestaan uit verschillende modules en in het kort willen we een beeld schetsen van het programma; Who am I?, wat zegt de Bijbel over zending, culturen en wereldreligies, relaties opbouwen en integreren, bouwen aan Gods koninkrijk en missie. Als afsluiting is het de bedoeling dat wij als studenten een presentatie geven naar aanleiding van een researchproject. Het is veel studeren en lezen, maar er zijn ook hele leuke momenten met praktische oefeningen. Een voorbeeld hiervan is dat de groep werd opgesplitst in twee groepen en beide groepen moesten elkaar begroeten op twee totaal verschillende manieren. Hilarische momenten, maar dan merk je ook hoe de culturele gewoonten een rol spelen.

### Nieuws van de kinderen...

Jesse is eind september gestart op de 'St John the Baptist school.' De eerste schooldag was pittig! Niet vanwege zijn uniform, maar op zijn boterham hadden we pindakaas gesmeerd (nietsvermoedend) ... Nu bleek er een kindje in zijn klas te zitten met een ernstige pinda-allergie, waardoor Jesse zijn brood moest inleveren.



Hij was het hier niet mee eens, omdat hij niet begreep waarom dat nodig was. Hierdoor was hij wat overstuur geraakt en werden wij uit onze les gehaald om naar school te komen. Goed! Dat was geen fijne start. De eerste dagen vielen hem (en ons) zwaar, maar in de loop van de week ging het gelukkig beter. Aan het einde van de week kwam hij blij thuis uit school en inmiddels gaat hij met plezier!

Sil en Sophie hebben het erg naar hun zin bij de kinderopvang. Jesse en Sophie kennen inmiddels al best wat woorden in het Engels en ze begrijpen de taal steeds beter. Ongelofelijk hoe snel kinderen dit oppakken!

Dank voor uw interesse en steun!

Met hartelijke groet,

**Marijn & Esther,  
Jesse, Sophie en Sil de Zwart**

*Familie M.H. de Zwart*

### Gebedspunten

#### Wilt u danken voor:

- Het gaat goed met Jesse, Sophie en Sil op school/crèche en daar zijn we dankbaar voor!
- Als gezin zijn we hier redelijk gesetteld, het blijft nog best wel eens lastig, maar we weten dat God voor ons zorgt.

#### Wilt u bidden voor:

- Tijd en energie om ons te richten op onze studie.

*All Nations Christian College  
Easney  
Ware, Herts  
SG12 8LX  
United Kingdom*

estherdezwart@live.nl  
[www.dezwart4maf.nl](http://www.dezwart4maf.nl)  
[www.maf.nl/dezwart](http://www.maf.nl/dezwart)



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie de Zwart. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Marijn & Esther als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website [www.maf.nl](http://www.maf.nl) Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan [adres@maf.nl](mailto:adres@maf.nl) of aan MAF Nederland, Postbus 65, 3840 AB Harderwijk. Vermeld daarbij dat het om de familie de Zwart gaat.