



Nieuwsbrief Familie de Zwart
Februari 2015, nr. 3



Inleiding

Voor u ligt de derde nieuwsbrief, nog één keer vanuit Engeland. Op het moment van schrijven verblijven we hier alweer ruim vier maanden en over een kleine twee maanden hopen we weer naar Nederland terug te keren! In deze brief willen we een beeld schetsen van onze studie en verblijf bij Bijbelschool All Nations.

Studie: De eerste termijn

We hebben de eerste termijn afgerond! Hard gewerkt, veel geleerd en erg interessante weken achter de rug. Wat is het ontzettend mooi om te leren over de Bijbel, geloof en verschillende culturen. Esther heeft haar researchproject en presentatie gedaan over 'Third Culture Kids.' TCK's zijn kinderen die (voor een deel) zijn opgegroeid in een andere cultuur dan de cultuur van hun ouders. Het onderwerp is in onze situatie erg interessant en op deze manier proberen we ons ook voor te bereiden op de toekomst. Marijn heeft zijn researchproject gedaan over communicatie, gericht op alle verschillende mogelijkheden van communicatie en culturen. Bijna al onze klasgenoten zijn na de eerste termijn vertrokken... een week van afscheid nemen. Dit was best moeilijk! Met elkaar hebben we een intensief traject doorlopen, waarin persoonlijke groei maar ook geestelijke groei een grote rol hebben gespeeld.

Naast deze Enroute training hebben wij ook enkele praktische vakken gevolgd. Zo heeft Marijn een training gehad in autotechniek en 'African Traditional Religions.'

Esther heeft een korte, maar efficiënte kapperstraining gedaan. Sophie en Jesse waren model, dus daar heeft ze mooi op kunnen oefenen. Ook heeft Esther samen met twee medestudenten een training zelfverdediging gegeven.

Familiebezoek

Tijdens de 'termbreak' hebben we bezoek gehad van onze families en we hebben genoten! Heerlijk om onder elkaar te zijn, te genieten van goede gesprekken en samen leuke dingen te doen. Ook vonden we het een erg leuke ervaring om tijdens de feestdagen in Engeland te zijn. Met een aantal gezinnen die ook nog bij All Nations verbleven hebben we gezamenlijk Kerstfeest gevierd.

Studie: De tweede termijn



Na een heerlijke periode van rust zijn we met frisse moed en energie begonnen aan onze tweede termijn. Op dit moment bestuderen we verschillende modules als: 'Knowing God's Word; New Testament, culture and religion, pastoral care, cross-cultural communication and preaching.' Om een voorbeeld te geven van de inhoud van het vak cross-cultural communication and preaching; we moeten leren begrijpen wat er komt kijken bij cross-culturele communicatie, waarbij het van belang is dat de hoorder de Boodschap ook echt begrijpt. De context is enorm van belang.

Nieuws van de kinderen...

Het gaat erg goed met de kinderen. Jesse zit op zwemles waar hij erg veel plezier in heeft. Jesse en Sophie hebben vriendjes en vriendinnetjes die ook hier wonen. Sil loopt (gelukkig, want het is geen kleine jongen) en groeit

enorm hard. Jesse en Sophie zijn druk met het leren van de Engelse taal en op dit moment zijn we in een tweetalige

fase beland.

Dat gaat ongeveer zo;

Mama,

zullen we

this way

gaan? Of this

one? No, Ik

wil play

outside!' Ook Sil roept al 'bye bye' als er mensen

vertrekken. Jesse is alweer zes jaar geworden! Ondanks

dat er geen visite kwam, was hij helemaal jarig vanwege

de kaarten en cadeaus die de familie voor hem had

meeegenomen.



Vooruitblik

Intussen is Marijn bezig met plannen concretiseren voor zijn vliegopleiding. Het is de bedoeling dat Marijn zich vanaf april gaat bezig houden met de benodigde theorievakken.

Zoals de hele (jeugd)zorg te maken had met de transitie naar de gemeentes, was ook de baan van Esther daar onderdeel van. Tijdens ons verblijf in Engeland is duidelijk geworden dat Esther vanaf april haar oude baan na ruim zeven jaar mag verruilen voor een baan bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier zijn we enorm dankbaar voor! God heeft ook hierin voorzien.

We zien ons verblijf hier op de Bijbelschool als een bijzondere ervaring en als een unieke kans om te groeien en voorbereid te worden op uitzending. We zijn dan ook enorm dankbaar voor de support die wij mochten ontvangen, in de vorm van gebed, een (kerst)kaartje maar ook financieel gezien. Tevens zijn wij onze God en Vader dankbaar voor de mogelijkheid die we hebben gekregen om deze stap te mogen zetten.

Met hartelijke groet,

**Marijn & Esther,
Jesse, Sophie en Sil de Zwart**

Van de TFC - Van Thermostaatkraan tot TFC lid

Eens kocht ik een aantal thermostaatkranen bij de toenmalige winkel van Marijn... Mijn naam is Marijn ☺ van Poelje, 42 jaar, getrouwd met Elsbeth en gezegend met 4 kinderen. Ook wij wonen in Apeldoorn en zijn lid van de Eben Haezergemeente. Binnen deze gemeente ben ik actief geweest in het jeugdwerk en de laatste 7 jaar als diaken. In het dagelijks leven ben ik ondernemer in de ICT. Al snel hoorde ik van de plannen van Esther en Marijn. Toen al kreeg ik op mijn hart ze hier t.z.t. zo mogelijk bij te helpen. In mei 2014 mocht ik dit aanbieden. Toen bleek dat Esther en Marijn mij al wilden vragen, maar (nog) niet de vrijmoedigheid hadden. Prachtig om te ervaren hoe God mensen bij elkaar brengt. Dat ervaren we ook met de anderen in de TFC. Het is erg bemoedigend om te ervaren hoe de sponsoring en werving van de financiën verloopt. Als voorzitter wil ik iedereen hiervoor dan ook hartelijk danken! We staan nog aan het begin van een lange periode van voorbereiding en uitzending. We kijken echter vol vertrouwen vooruit, omdat we weten dat het de Heere God is die Esther en Marijn tot uitzending roept – Hij zal het goed maken!

Met vriendelijke groeten,

**Marijn van Poelje
Voorzitter TFC**

Gebedspunten

Wilt u danken voor:

- de baan van Esther
- De steun en support die wij ervaren
- het goede verloop van onze studie en verblijf bij All Nations.

Wilt u bidden voor:

- Een goede en veilige terugkeer naar Nederland D.V. eind maart.
- Hulp bij de afronding van studie, afscheid nemen in het bijzonder voor de kinderen.

*Familie M.H. de Zwart
All Nations Christian College
Easneye
Ware, Herts
SG12 8LX
United Kingdom*



estherdezwart@live.nl

www.dezwart4maf.nl

www.maf.nl/dezwart

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie de Zwart. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Marijn & Esther als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/dezwart Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie de Zwart gaat.