



## Nieuwsbrief Familie de Zwart Mei 2015, nr. 4

### Inleiding

Sinds eind maart zijn we weer terug op Hollandse bodem. In deze nieuwsbrief vertellen we u graag over de laatste periode in Engeland, onze terugkeer naar Nederland en de verdere ontwikkelingen.

### Van Engeland...

Als we terugkijken op ons verblijf in Engeland kunnen we zeggen dat we er een prachtige tijd hebben gehad. Van het begin tot het einde hebben we veel geleerd van het leven in een *community* en van de studie. Ook bijzonder dat in een vrij korte tijd hechte vriendschappen zijn opgebouwd. Het is heerlijk om terug te zijn in Nederland, maar we missen All Nations en onze vrienden daar ook wel eens. Het afscheid was dan ook best moeilijk. Mooi om te zien hoe verschillend onze kinderen daar ook op reageren. Sophie is over het algemeen enthousiast over nieuwe dingen, zo ook op onze terugkeer naar Nederland. Zij stapte met een glimlach in de auto en zwaaide blij onze verdrietige vrienden uit... in tegenstelling tot Jesse, die wel degelijk begreep dat hij zijn vriendje waarschijnlijk niet snel terug zou zien. Gelukkig was het voor de kinderen erg leuk om op de boot te varen en met de laatste Engelse ponden heeft Jesse een prachtige Engelse dubbeldekker bus gekocht, wat het leed al snel verzachtte.



Sophie is over het algemeen enthousiast over nieuwe dingen, zo ook op onze terugkeer naar Nederland. Zij stapte met een glimlach in de auto en zwaaide blij onze verdrietige vrienden uit... in tegenstelling tot Jesse, die wel degelijk begreep dat hij zijn vriendje waarschijnlijk niet snel terug zou zien. Gelukkig was het voor de kinderen erg leuk om op de boot te varen en met de laatste Engelse ponden heeft Jesse een prachtige Engelse dubbeldekker bus gekocht, wat het leed al snel verzachtte.



op de boot te varen en met de laatste Engelse ponden heeft Jesse een prachtige Engelse dubbeldekker bus gekocht, wat het leed al snel verzachtte.

### ...naar Nederland

Thuisgekomen werden we verrast door familie en vrienden met een warm welkom. Het voelde dan ook vertrouwd om weer in ons eigen huis binnen te komen. Na een paar dagen acclimatiseren is Jesse weer naar school gegaan, waar hij erg veel zin in had. Ook Sophie en Sil hadden weinig moeite om weer naar een nieuwe kinderopvang te gaan, al was het voor Sophie even wennen dat ze daar gewoon Nederlands spraken. Wij hebben het als bijzonder ervaren hoe snel de kinderen kunnen wennen aan nieuwe situaties en hoe flexibel zij daarmee omgaan! Om de Engelse taal niet te verleren hebben we met de kinderen afgesproken om tijdens het avondeten Engels te praten. Als wij dit vergeten als ouders helpen de kinderen ons goed herinneren wat de afspraak is. Esther is per 1 april gestart met haar baan bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Elburg. Door het ritme van school en werken kwam het gewone leven al vrij snel weer op gang.



### Studie

Marijn is momenteel volledig gericht op zijn theoriestudie voor zijn vliegopleiding. De verwachting is om in juni de eerste examens af te leggen van onder andere de vakken communicatie in de luchtvaart en wetgeving. Naast dat hij bezig is met het thuisfront, verdiept hij zich momenteel ook in warmte- en koudefront met het vak meteo. Daarnaast hoopt Marijn zich ook voornamelijk bezig te houden met het opbouwen van de benodigde vliegenuren.

## Acties

We zijn de jeugdvereniging van de Hervormde kerk van Waarder enorm dankbaar voor de sponsorloop die zij in februari hebben gehouden. Hierbij hebben zij het prachtige bedrag van €1.400,- opgehaald voor ons steunfonds!

Ook willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om te laten weten dat er op **23 mei** aanstaande een rommelmarkt zal zijn bij de kerk in Waarder, waarvan een deel van de opbrengst bestemd is voor ons steunfonds. Wij hopen hier samen met enkele TFC leden aanwezig te zijn. Hartelijk welkom!



## Tot slot

Wij danken de Heere voor zijn trouwe zorg voor ons! We voelen ons gedragen door uw gebed en meelevens met ons als gezin. Dank voor uw support.

## Hartelijke groet,

### Marijn, Esther, Jesse, Sophie & Sil de Zwart

Familie M.H. de Zwart    [estherdezwart@live.nl](mailto:estherdezwart@live.nl)  
Sperwerlaan 33            [www.dezwart4maf.nl](http://www.dezwart4maf.nl)  
7331 TW Apeldoorn      [www.maf.nl/dezwart](http://www.maf.nl/dezwart)

## Gebedspunten

Om voor te danken:

- Een veilige en goede terugkeer naar Nederland.
- Dat wij allen zo snel ons plekje weer hebben gevonden, in het bijzonder de kinderen.

Om voor te bidden:

- Voor een voorspoedig verloop van de studie van Marijn.
- Een goede tijd voor Esther op haar werkplek.

## Van de Thuisfrontcommissie

Om u als lezer van deze nieuwsbrief ook enigszins kennis te laten maken met de thuisfrontcommissie van Marijn & Esther, stellen we ons als TFC-leden beurtelings voor in de nieuwsbrief.

Mijn naam is Gert Burger, penningmeester van de TFC. Ik ben 34 jaar, opgegroeid in Driebruggen en nu woonachtig in Gouda. Marijn ken ik al vanaf de kleuterschool en met elkaar hebben we heel wat meegemaakt! We hebben met elkaar onder andere gemeen dat we beiden avontuurlijk zijn ingesteld, Marijn & Esther hebben dit voor zichzelf vertaald door zich via MAF ergens in de wereld te willen inzetten voor en in Gods Koninkrijk. Hier heb ik enorme bewondering voor en toen ze mij vroegen voor hun TFC, hoefde ik daar dan ook niet lang over na te denken. Het is bijzonder dat zoveel mensen, clubs en organisaties al hun (financiële) betrokkenheid tonen. Dit bemoedigt Marijn & Esther en ons als TFC enorm om door te gaan in het lange traject van de voorbereiding, waarbij het nu nog niet duidelijk is op welke plaats God hen zal brengen. Uw steun is hard nodig. Wanneer u Marijn & Esther nog niet financieel ondersteunt, beveel ik dit dan ook van harte aan. Dank voor al uw betrokkenheid!

Hartelijke groet,  
Gert Burger (Penningmeester TFC)

Mijn naam is Elise Verdouw. Ik ben de zus van Esther. Ik ben getrouwd met Lute-Geert en samen hebben wij 3 kinderen. Ik werk al jaren als medisch secretaresse op de polikliniek Longgeneeskunde in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Toen Esther en Marijn geselecteerd waren voor MAF hebben ze mij gevraagd om binnen de TFC de rol van secretaresse op mij te nemen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik vind het een eer dat ik op deze manier iets voor hen kan betekenen. Het is heel wat als je zus en zwager zo'n stap in hun leven zetten en ik vind het bijzonder om het allemaal van dichtbij te mogen meemaken. Er komt toch wel heel wat meer bij kijken dan ik van tevoren had gedacht! Ik hoop dat de Heere al ons werk ter voorbereiding op de uitzending wil zegenen.

Hartelijke groet,  
Elise Verdouw (Secretaresse TFC)

*De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie de Zwart. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Marijn & Esther als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website [www.maf.nl](http://www.maf.nl) Wijzigingen (adres, e-mail, support-bedrag etc.) kunt u doorgeven aan [adres@maf.nl](mailto:adres@maf.nl) of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie de Zwart gaat.*